

Vraag het aan Morya**Probeer niet op voorhand te weten wat het wordt**

“Als je ervaringen hebt in je leven, dan kom je tot het weten, dan weet je hoe het is om dit of dat te doen of te ervaren. Het is ook altijd beter daarmee door te gaan dan te denken en te denken en nog eens te denken.

Ga niet te veel denken, niet te veel proberen om op voorhand te weten wat het wordt, want dat kan je toch niet. Pas als je eenmaal in een werk staat, zie je geleidelijk aan hoe het wordt. Dan kan je ongeremd zijn, vooruitgaan en weten wat het is om plezier te hebben in een bepaald iets.”

A handwritten signature in dark red ink that reads 'M. Morya'. The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf”
(uit hoofdstuk 8: ‘De juiste levenshouding’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 298

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


